



Beste VKZ leden,

Dit is de KoliBrief die jullie wordt aangeboden door het redactieteam bestaande uit Arnoud Dekker, Gezinus Hummel, Heiko Glansbeek, Jan en Berry van Bueren en Gerrit van Suijdam. Meer informatie kun je vinden op www.kolibrizeilers.nl Een actueel overzicht met evenementen met on line inschrijving, evenementenverslagen en eigenlijk alle communicatiefuncties waar vroeger de Kolibries voor werd gebruikt. We hopen dat wij met deze nieuwsbrief beantwoorden aan de verwachtingen. Voor aankomende nieuwsfeiten ontvangen we graag je bericht; bij voorkeur per e-mail redactie@kolibrizeilers.nl

VKZ Kustweken 2016

Aansluitend aan de Zeelandweek zal Paul Stroosnijder een Kustweek organiseren. Eigenlijk 'Kustweken', want het is de bedoeling om de Engelse zuidkust te bereiken en daarvoor is een week te kort.



zouden we zover komen ??

De uitdaging is om te varen en te navigeren op groot water, langs de kust van Nederland, België, Frankrijk en Engeland. We varen in een groep, maar iedere schipper moet wel in staat zijn zich zelf te redden op zee. En natuurlijk moet je schip en de bemanning in zeewaardige conditie zijn. Een mooie controle hiervoor is checklist die de ANWB voor haar zeilreizen gebruikt. (zie bijlage)

Navigatie:

Je moet in staat zijn zelfstandig te kunnen navigeren, en je moet beschikken over de juiste bijgewerkte zeekaarten. Aangezien deze kaarten duur zijn, kunnen we elkaar hier wellicht mee helpen. Er is altijd weer een discussie over het feit of zeekaarten nodig zijn als je een plotter hebt. Zowel de ANWB als de Toerzeilers zijn hier duidelijk in: " Het is verplicht bijgewerkte zeekaarten bij je te hebben".

Bij een incident zal de verzekering hier ook naar kijken.



**Bemanning te klein:**

Denk je dat jouw bemanning te klein of te onervaren is, denk er dan over om een opstapper mee te nemen. Alle havens zijn goed met openbaar vervoer te bereiken, ook op de Phoenix is nog plaats. Het is ook best leuk om op te stappen of een opstapper mee te nemen.

Tocht-discipline:

In de praktijk komt het erop neer dat we samen de tocht van de volgende dag bespreken, en dat we gelijktijdig vertrekken. Ook blijven we bij elkaar in de buurt, voor zover mogelijk natuurlijk. Tussentijds hebben we marifooncontact. We kunnen elkaar dus zoveel mogelijk bijstaan en van elkaar leren, maar je bent wel verantwoordelijk voor je eigen schip en je neemt zelf de beslissing of je uitvaart of niet.

Het programma:

Op vrijdagavond sluit de Zeelandweek af in Bruinisse met de traditionele mosselmaaltijd. We vertrekken de andere dag (zaterdag 6 augustus) om 06.00 uur, dus niet te veel eten en drinken anders wordt het een zware ochtend.

We varen de eerste dag gebruikmakend van het getij richting de kust. Dit kan zijn via de Roompotsluizen of via het Veerse Meer naar Vlissingen.

De volgende dagen zullen we in overleg met elkaar en rekening houdende met het weer de kust afzakken naar het zuiden, om hopelijk de Engelse kust te bereiken.

Opgeven :

Geef je bijtijds op via onze website, zodat we met je kunnen overleggen over de te varen afstanden en bestemming.

Haast maken om de boot niet te missen?

